





Wij bewaren in een dankbaar en liefdevol hart

DE HEER

## Henri MARTENS

echtgenoot van Mevrouw Georgette WAEREMOES

geboren te Ronse op 30 augustus 1920 en er  
godvruchtig overleden op 21 september 1994,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



September met zijn grillige én mooie herfstdagen : het natuurkader van het onverwachte heengaan van onze geliefde echtgenoot en vader Henri. Wij wisten dat hij moedig en waardig aan het strijden was voor behoud. Hij wilde doordoen : in eenvoudige, niets ontziende dienstbaarheid. Waar wij konden stonden wij hem terzijde met goede raad, gebed en liefdevolle zorg.

Voor Henri was na zijn actief leven in Utexbel de herfstperiode van zijn leven ingezet. Zijn leven kon nu in alle rijkdom en kleur tot volle vruchtbaarheid groeien. Hij kon nog meer dan voorheen het beste van zichzelf geven aan allen, met wie hij innig verbonden leefde. Thuis en bij zijn geliefde dochter en schoonzoon was hij de graaggeziene,

actieve kracht. Henri was ook voor anderen druk in de weer, in de buurt en kennissengroep. In de vriendenkring van radio Hermes was hij de steeds behulpzame vrijwilliger. Wij zullen hem zo node missen.

Dankbaar om wat voorbij is, worden wij stil en rouwen wij om zijn heengaan. Vanuit het nieuwe bestaan bij God, die sterkte en kracht verleent, waakt hij over al zijn geliefden.

Met psalm 90 bidden wij :

'Leer ons onze dagen naar waarde te schatten  
en zo te komen tot wijsheid van hart.

Laat af, Heer, hoelang nog zullen  
wij te lijden hebben?

Wees toch uw dienaars genadig'

Mevrouw Henri MARTENS-WAEREMOES,

Heer en Mevrouw Jacques GOSSEYE-MARTENS,

De families MARTENS-VAN MOORLEGHEM  
en WAEREMOES-VANHOECKE,

*danken U voor uw gebed en meeleven.*